



schot worden gehouden. Dit is voor mij het bewijs dat we in een bananenrepubliek leven.

De overval op 27 september was volkomen onterecht. In het dossier staat nota bene dat aanklagers (kinderen) hier vooraf van op de hoogte waren gesteld. Het is onterecht dat de kinderen uit huis zijn genomen en wij die niet meer mogen zien. Die zijn inmiddels gehersenspoeld en zullen we menselijker wijze ook niet meer zien. Mijn vrouw en ik hebben het daar heel moeilijk mee."

Hoger beroep

In oktober vindt het hoger beroep plaats in het gerechtshof te Arnhem. Henk staat 's morgens en Diana 's middags voor de rechter. Henk: „We zullen blij zijn wanneer het achter de rug is. Vertrouwen in een goede afloop? De officier van justitie heeft alle bewijsstukken dat twee kinderen geld van ons hebben gestolen verwijderd. Reden: Omdat van het dossier zo'n zootje is gemaakt. Die zaak willen ze niet behandelen. Dan komen de aanklagers in de knoei.

De crux is dat een schoonzoon bij de politie werkt. Hij is medeplchtig. De zaak is corrupt. In de verkrachttingszaak van vier van onze dochters is er honderd procent bewijs van dat een zoon dat heeft gedaan. Advocaat-generaal mevrouw Swartjes heeft echter gezegd dat hij niet vervolgd zal worden. De reden is dat de meiden zelf aangifte moeten doen. Dat zullen ze nooit doen. De verkrachter weet immers van de diefstal en houdt ze zo onder de duim. En omdat ik vier jonge kinderen heb beschermd tegen de verkrachter, wil justitie dat ik de desbetreffende zoon € 3.500,- schadevergoeding moet betalen. Hoe krom is hier het recht?! De toenmalige rechter heeft tegen mijn advocaat gezegd: 'Als je dit in de pers zet, zie ik dat als een bedreiging.'

'MIJN VROUW HEEFT € 60.000,- MOETEN LENEN OM DE REKENINGEN TE KUNNEN BETALEN'

Er is sprake van godsdienstvervolgung. We moeten daarvoor terug tot voor de Tachtigjarige Oorlog, toen ook kinderen werden afgepakt, tevens je geld en je leven.

Punt één: In september 2016 zijn mijn kinderen ontvoerd.

Punt twee: In maart 2017 heeft justitie beslag gelegd op ons geld. De bedoeling was dat de deurwaarder alles zou verkopen. Mijn vrouw heeft € 60.000,- moeten lenen om de rekeningen te kunnen betalen. Dat beslag is opgeheven nadat ik los kwam.

Punt drie: Mij is in de gevangenis zorg onthouden, zodat ik zou sterven. Gelukkig hebben we nog kunnen overleven. De diaconie van de Maranathakerk heeft mijn vrouw dikwijls tassen met boodschappen gebracht. Toen we alles weer enigszins op de rit hadden staan, kon dit stoppen.

De viszaak in Utrecht loopt goed. Met de Turken en Marokkanen, daar kan ik goed mee opschieten. Ze zeggen tegen mij: 'Je bent door justitie een oor aangenaaid. We zien hoe je leeft en weten wie ons dat hebben aangedaan.'"

Nieuwsgierig geworden, volgen nog de slotvragen: Hoeveel geld hij in de proceskosten heeft gestopt en hoeveel van zijn negentien kinderen nog thuis komen? Zijn antwoorden: tonnen en daarna klinkt vijf.

In het Pieter Baan Centrum heb ik een zenuwontsteking opgelopen in een kies. Volgens het protocol mocht de tijdelijke kalkvulling niet vernieuwd worden, maar pas na een jaar. Praat me niet over de medische behandeling; alsmede het Pieter Baan Centrum. Ik moest onderzocht worden op godsdienstwaanzin. Het enige wat uit de behandeling naar voren is gekomen, is dat ik geen godsdienstwaanzin had.

Ik sta nog steeds volledig achter mijn eerder gedane woorden: God schiep mens en dier, de duivel, rechter en officier. Die spreuk heeft trouwens opzien gebaard in de advocatenwereld."

MEDIA

Henk de Voeger moest na zijn detentie thuis aan de enkelband. Hij kijkt daar met gemengde gevoelens op terug. Er komt zelfs een lach op zijn gezicht en hij vertelt een anekdote. „Het GPS-systeem gaf op een gegeven moment aan dat ik 's nachts niet thuis was, terwijl ik gewoon op bed lag. Het systeem bleek van slag te zijn. Daarom hoefde ik niet terug naar de gevangenis. Mijn geluk was dat ik dat 'onding' aan het opladen was. Ik meende te moeten opmerken: 'Of heb ik soms met een verlengsnoer over straat gelopen?' Over klinkklare onzin en justitieel falen gesproken."

Henk de Voeger meent ook nog een sneer te moeten uitdelen aan de media. „Eigenlijk ben ik veroordeeld op de beeldvorming door de media. Dat is ook de schuld van het Openbaar Ministerie. Ze dachten hiermee bewijs in handen te krijgen. Daarnaast kwam er een nieuwe officier van justitie (Robben), die op de rechtszitting het kunstje flikte een getuigenverklaring te vervalsen. Drie rechters die het dossier behoren te kennen, gingen met de getuigenverklaring mee, maar gaven de griffier opdracht de leugens van Robben uit het rechtbankverslag te halen. Zo moest agent/schoonzoon A.H., de spin in het web, buiten

'Valse beschuldigingen accepteer je toch niet?'

Je bent veroordeeld vanwege mishandeling en vrijheidsberoving van tien van je negentien kinderen en vrijgesproken van twee pogingen tot doodslag en een zedendelict. Volgende maand volgt de behandeling van het hoger beroep. Moet je je straf niet gewoon accepteren? Valse beschuldigingen accepteer je toch niet?

Ben je erg bang om opnieuw achter de tralies te komen?

Nee. Lees Psalm 3, waar staat: 'Ik zal niet vrezzen voor tienduizenden'.

Hoe heeft de rechtszaak zich na de uitspraak/veroordeling in het voorjaar van 2018 verder ontwikkeld?

Leugens worden door de waarheid achterhaald.

Als je terugkijkt op de opvoeding van je kinderen en je ziet dat velen niet meer thuiskomen, vraag je je dan niet af: Wat heb ik zelf verkeerd gedaan? Wat zegt jou in dit kader de tekst: 'En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet?'

Als je kinderen naar het Woord van God opvoedt, dan krijg je dit spanningsveld. Deze overheid heeft het Woord van God verworpen. Zie hoe aborteurs bij hun daad door justitie worden beschermd. Zo ook worden mijn vier drugsgebruikende aangevers beschermd door justitie.

Wat heb je ervoor over om alle kinderen weer eens een keer aan tafel te hebben?

Dit kan alleen door recht geschieden. En dat is ver weg.

Wie is Jezus voor jou?

Jezus betekent Zaligmaker/Verlosser, Jesaja 62 vers 11. En in Romeinen 9 vers 13 staat: 'Jacob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.' Dat betekent dus: Dit is God voor Jacob en niet voor Ezau. Dit gold zelfs voordat ze waren geboren.

Je hebt een zaak in een wijk waar veel allochtonen wonen, ook veel moslims. Bedrijf je daar ook zending?

Je levenswandel van alledag is je zending; zoals ik me daar beweeg. Ik word door de mensen geaccepteerd.

Van voeger naar visboer: was dat een grote stap?

Het ene is werk, het andere is ook werk. Ik werk sinds eind 2012 van maandag tot en met zaterdag in een eigen viszaak op Kanaleneiland in Utrecht. Het gaat best.

Heb je nog wel plezier in het leven?

Wat God doet, is altijd goed. Lees en vergelijk het Bijbelboek Job.

In hoeverre word je belemmerd door lichamelijke ongemakken?

Ik kan mijn werk nog steeds doen, veertien uur per dag. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.